

Nr.
9

26 FEBRUARI 1966
VERSCHIJNT
WEKELIJKS

SJORS

van de Rebellenclub



Hier heeft de keeper de bal voor het nakijken, als hij hem tenminste nog kan zien door al het stof.



koning voetbal heeft een motor gekocht



Een aanval wordt opgezet. De back staat gereed om zo mogelijk in te grijpen.

Er zijn mensen die vinden dat sintelbaanraces en motorcrosses eigenlijk niet spannend genoeg zijn. Zij vonden het enige jaren geleden dan ook nodig eens iets meer te doen dan alleen maar heel hard rijden, al was het dan ook zo nu en dan door modder, kuilen en mul zand. Zij vonden een nieuwe sport uit: motorvoetbal. Een sport die de sensatie van voetbal én rokende, stofspuitende motoren combineert. In vele landen bestaan al bloeiende motorvoetbalclubs, vooral in Frankrijk, waar deze sport erg populair is. Er is zelfs een internationale organisatie gesticht, die zich met deze sport bezighoudt.

Het is duidelijk dat de spelregels van het gewone voetbal ingrijpend veranderd moesten worden, voordat de eerste aftrap kon geschieden. Het spel wordt gespeeld door twee teams, die ieder bestaan uit vijf motorrijders, waaraan toegevoegd twee monteurs, want de motoren moeten voortdurend in prima conditie zijn om de slopende strijd, die in totaal zeventig minuten duurt, vol te kunnen houden. Er zijn twee rustpauzes van ieder tien minuten. De gebruikelijke opstelling is als volgt: drie spelers in de voorhoede, één in de achterhoede en één man, met motorfiets, in het doel. Verder is bepaald, dat de motoren een cilinderinhoud van 250 cc moeten hebben en dat zij niet zwaarder mogen zijn dan negentig kilo.

Het gaat er in deze sport nogal hard aan toe. Het is daarom aan te bevelen je scheenbeschermers niet thuis te laten en in ieder geval een extra-sterke valhelm mee te nemen. Als je bedenkt dat een score van vijftientig tegen vier beslist geen uitzondering is, zul je wel begrijpen, hoe opwindend deze sport kan zijn. Bovendien worden er op het betrekkelijk kleine veld dikwijls snelheden van over de vijfenzeventig kilometer per uur bereikt. Er wordt dus nogal wat geëist van de behendigheid van de spelers, die onder het rijden door, waar je op zich al heel je aandacht bij nodig hebt, bovendien nog met de voeten de bal moeten spelen. Zij hebben echter één geluk: zij hoeven op het veld nooit hun hand uit te steken.

DINKIE

DOOR CAROL VOGES



de geest van de Llano Estacado



EN BLOEDIGE VOS VERTELT: TIEN JAAR GELEDEN TROKKEN MIJN OUDERS EN ENKELE VRIENDEN DOOR DE WOESTIJN...



MAAR NA EEN TOCHT VAN VELE DAGEN...



MAMMA, DUURT DE REIS NOG LANG?

IK VREES DAT WE VERDWAALD ZIJN, MIJN KIND!

IK WAS TOEN ACHT JAAR OUD...



IK KAN NIET VERDER! IK HEB DORST!

ER IS GEEN WATER MEER, JONGEN!

WELDRA WEIGERDEN DE PAARDEN VERDER TE GAAN EN DE MENSEN VIELEN UITGEPUT NEER...



TOEN KWAMEN DE ROVERS OP ONS AF. ZE HADDEN VOORAF ALLE RICHTING-AANWIJZERS WEGGEHAALD!



ZE PLUNDERDEN ONZE WAGENS...



... EN GINGEN ERVANDOOR MET HUN BUIT...



TOEVALLIG KWAM DE OUDE HELMER LANGS DIE PLEK...



WAT EEN ONGELUK! ARME MENSEN!



DIT KIND LEEFT NOG!



Zo sprak Tata-



ZEESTER?..



LEOPOLD ZET HEM OP!





WAT IS ER GEBEURD? WAT HEB IK GEDAAN?...

IK GELOOF DAT U PER ONGELUK DE REM
VAN MIJN KARRETJE HEBT AANGE-
RAAKT...

HIJS DE ZEILEN EN
GOOI DE TROSSEN LOS.
ALLE BROMBEREN...



MAAR
WAAR IS HIJ?!



WANNEER VERTREKKEN
WE NAAR MADAGASCAR
OM DIT RAADSEL OP TE LOSSEN?
IK WEET EEN GOEIE BOOT TE KOOP,
STERK EN NIET DUUR. DE DOLFIJN.

IK HEB JOU DOOR, MANNETJE! JE BENT OPSTAN-
DIG EN JE PRAAT TE VEEL! ONTHOUD DIT GOED:
VOOR MUITERS VAN JOUW SOORT BEN IK NIET
BANG!



MAAR, KAPITEIN, U WILT
TOCH NIET ZEGGEN DAT
U... EH... DAT U...
NEE, DAT IS NIET
MOGELIJK!



DAT IS DAN AFGESPROKEN. JIJ WORDT BOOTSMAN EN JUFFROUW
CORINNE WORDT SCHEEPSKOK!

VOLLE KRACHT VOORUIT!
LEVE HET ZILTE SOP!



WACHT EVEN, KAPITEIN! IK VOEL
ER NIKS VOOR OM VOOR KOK TE
SPELEN. IK BEN SCHRIJFSTER,
ONTHOUD DAT GOED!

AKKOORD! U MAG ELKE DAG HET
MENU SCHRIJVEN.
DAT IS EEN GOEIE TRAINING!

VAATJE
BUS-
KRUIT!
-PFFF!



LICHT HET ANKER, TROSSEN LOS!
DE DOLFIJN GAAT EROP LOS!
OVER ZEEËN RUW EN BAR
OP NAAR MADAGASCAR!

ALLE
BROMBEREN!





Vicky Brin, de nieuwe leerling, blijkt in een opvoedingsgesticht te hebben gezeten...

RAADSELS ROND DE EDELWEISS-SCHOOL





De club van vijf

in:



race naar de zon

Wanhopig geworden
door het mislukken
van zijn plannen neemt
Tribhor Touht zelf
het heft in handen...



PSST, BALTHASAR! IK GELOOF DAT WE
WEER FOUT ZITTEN! DIE PALMEN, AL
DIE TULBANDEN... WE ZITTEN IN
INDIA!!

WELNEE, PIOEN! KIJK
DAAR EENS; DAAR IS RIK! WE
HEBBEN EINDELIJK ONS
DOEL BEREIKT!

BRAVO, JONGENS! JULLIE KOMEN
PRECIES OP TIJD! JULLIE HEBBEN EEN
RAMP VOORKOMEN DOOR HIER OP DIT
MOMENT TE LANDEN!

WIJ?

DAT GAAT
ZO MAAR NIET.
IK ZAL...

PAS OP! BUKKEN!



ONZE LAATSTE
ZAK BALLAST!
DAT HEBT U
SCHITTEREND
GEDAAN, MENEER
DE BALLON-
VAARDER!

IK BEN
EEN GE-
BORN
ATLEET, AL
ZEG IK HET
ZELF!

PRECIES
OP DE KALE
SCHEDEL VAN
TRIBHOR
TOUHTT!

IK
BEKEN!
HOORT U!
IK BEKEN!

WIJ HEBBEN DEZE HEREN VOOR U
VERZAMELD, ZE LAGEN OVERAL LANGS
DE WEG, IK HOOP DAT ZE COMPLEET
ZIJN!

ZE ZIJN ER
ALLEMAAL! DE
HELE BENDE!

EEN FIJN
CADEAU, VINDT
U NIET?



wereldquiz



1. Welke diertjes hebben deze wonderlijke vormen op de zeebodem gebouwd?



2. Van welk eiland is dit meisje afkomstig?



3. Dit zijn de eerste mensen die in een ruimteschip om de aarde vlogen. Wat is hun naam?



4. Wat betekenen deze verkeersborden?



5. Dit bouwsel is een...



7. Hoe heten deze symbolen van het koningschap?



6. Bij welk dier horen deze poten?



9. Wat voor instrument is dit?



8. Deze auto is een:
a. Ford Falcon
b. Fiat 2300
c. Toyota Corona
d. Rover 2000



7



1



2



3



4



5



Antwoorden op bladzijde 30.

10. Van welke landen zijn deze luchtvaartemblemen?

Billie Turf

het dikste studentje ter wereld





Korte inhoud: Olivier Crow, leerling-tamboer bij het honderdelfde regiment infanterie van het Britse leger, zijn nichtje Pollie, sergeant Trott, Pollies vader, en soldaat Pilchard moeten met een groep soldaten onder leiding van vaandrig Boscowen prins Louis, zoon van de Spaanse koning Carlos, van zijn kasteel naar de havenplaats Agulea brengen, vanwaar hij naar Engeland zal worden gebracht om te voorkomen dat hij in handen van Napoleon valt. De prins wordt later overvallen door bandieten. Pollie en Olivier weten hem weer te bevrijden. Sergeant Trott en soldaat Pilchard voegen zich bij hen en ze besluiten de prins op eigen gelegenheid naar Agulea te brengen. Onderweg sluit het Engelse echtpaar Perkins met hun hond Flash zich bij hen aan. In Agulea verstoppen ze zich in een vissersboot en varen daarmee naar het Britse fregat Dolfijn, dat voor de havenmond is verschenen.

pollie en olivier als lijfwacht

door David Scott Daniell • illustraties Doughty

„Polly and Oliver pursued”, uitgave van Jonathan Cape, Londen

HOOFDSTUK 10

Het Gulden Vlies

De *Dolfijn* had op het punt gestaan om weg te zeilen, toen de kustbatterij van Agulea het vuur had geopend. Aanvankelijk beschouwde kapitein Blake deze aanval als een nutteloze uitdaging, omdat hij zich ver buiten het bereik van de vijandelijke kanonnen bevond. Of misschien was het de bewoners van het fort er ook alleen maar om te doen hem te laten merken dat hij er beter aan deed niet dichterbij te komen. Daarna rapporteerde de uitkijk dat hij een vissersboot in het vizier had gekregen, die zijn uiterste best scheen te doen het fregat te bereiken. De kapitein wierp een blik op het naderende vaartuigje, kwam tot de slotsom dat er iets niet in de haak was en gaf bevel de topzeilen te reven. Het was hem opgevallen dat de vissersboot niet alleen een groot zeil voerde, maar dat ook een paar van de opvarenden wanhopig aan het roeien waren. Verder was het weldra duidelijk dat de kustbatterij niet op de *Dolfijn* vuurde, maar op deze vissersboot. En tenslotte ontdekte kapitein Blake de schoener, die uit de richting van de haven kwam en die de boot met grote snelheid achternag.

„Luitenant Marston,” zei hij, „breng onmiddellijk drie kanons in stelling en probeer die schoener tegen te houden.”

Het bevel werd in een oogwenk uitgevoerd. De bemanning was goed geoefend en in minder dan geen tijd werd het eerste salvo afgevuurd. Vol spanning werd het neerkomen van de kogels gevolgd en er klonk gejuich, toen de schoener bij de derde serie schoten werd getroffen en met flapperende zeilen slagzij begon te maken. Zelfs kapitein Blake liet een goedkeurend gebrom horen, ofschoon zijn humeur nog steeds te lijden had van de minder prettige ervaringen die hij deze morgen had opgedaan. Onder tussen kwam de vissersboot langzaam maar zeker dichterbij. Vaandrig Boscowen stond het vaartuig aan de

reling door een kijker gade te slaan.

„Wel heb ik van mijn leven!” riep hij plotseling uit. „Laat sergeant Trott daar nu aan het roer zitten.”

„Sergeant wie?” vroeg de kapitein nors. „Wat bedoel je?”

„Een van mijn ondergeschikten, kapitein. Ja, hoor. En hij heeft soldaat Pilchard bij zich. Wacht eens, daar zie ik tamboer Crow en Pollie Trott warempel ook.”

„Die sergeant van u heeft ons dan een mooi oponthoud bezorgd,” mopperde kapitein Blake. „Maar wat mij betreft, mag hij ook mee naar Engeland varen. Een paar extra-matrozen kan ik wel gebruiken.” Hij wendde zich tot de officier van de wacht. „Die boot is nu veilig buiten het bereik van de kustbatterij en de schoener is machteloos. Laat de kanons maar weer vastzetten. Als de boot langszij ligt, kun je die mensen aan boord nemen en inschrijven als leden van de bemanning.”

„Tot uw orders, kapitein,” zei de luitenant. Nadat hij zich ervan had overtuigd dat zijn bevelen prompt werden uitgevoerd, trok de kapitein zich in zijn hut terug.

„Ik zie dat er ook een vrouw in de boot zit,” meldde vaandrig Boscowen aan de officier. „En een hond.”

„Ik denk niet dat de kapitein het erg op de aanwezigheid van een vrouw heeft begrepen,” antwoordde luitenant Marston. „En ik weet wel zeker dat hij in geen geval een hond aan boord wil hebben.”

Nog steeds stond Boscowen de boot door zijn kijker te begluren. „Maar daarmee zijn we er nog niet,” hernam hij. „Ik zie ook een vermomfaaid jongetje. Lieve help, zou dat...”

„Wat zegt u? Een jongetje?”

Boscowen kon een glimlach niet onderdrukken. „Inderdaad,” herhaalde hij, „een vermomfaaid jongetje.” „Nou, daar zal de kapitein dan gelukkig mee zijn,” meesmulde de officier van de wacht. „Een vrouw, een hond en een jochie.”

„Ik vermoed dat uw kapitein vreemd zal opkijken,” zei de vaandrig terwijl hij zijn kijker in elkaar schoof.

„Maar om een heel andere reden dan u denkt.” Hij snelde naar de plek waar de opvarenden van de vissersboot aan boord van de *Dolfijn* zouden worden gehesen.

Toen sergeant Trott als eerste voet aan dek had gezet, stevende hij regelrecht op de vaandrig af. Hij sprong in de houding en zei: „Sergeant Trott meldt zich, vaandrig.”

„Ik ben echt blij dat ik u zie, sergeant. Vertel me meteen eens even: dat jongetje dat u daar bij u in de boot had, is dat...”

„Zijne Koninklijke Hoogheid prins Louis van Spanje, vaandrig. Bij dezen breng ik hem overeenkomstig onze orders aan boord van de *Dolfijn*.”

„Haal hem meteen eens even hier, sergeant. Uw verhaal hoor ik later wel. Schiet maar gauw op.”

De officier van de wacht, die deze laatste woorden had gehoord, tikte Boscowen op de schouder zodra sergeant Trott zich weer had verwijderd.

„U denkt toch zeker niet dat we hier bedelaars aan dek dulden?” vroeg hij uit de hoogte.

„Dat weet ik nog zo net niet,” antwoordde Boscowen. „Eerlijk gezegd zoudt u mij een groot plezier doen met even iemand naar de kapitein te sturen en hem te vragen of hij zo goed wil zijn een ogenblik aan dek te komen.”

De zeeofficier keek de vaandrig aan alsof hij het in Keulen hoorde donderen. „Heb ik u goed verstaan, vaandrig?” vroeg hij stomverbaasd. „U wilt laten vragen of de kapitein even aan dek wil komen?”

„Precies. En wel zo gauw mogelijk. O ja, dat was ik bijna nog vergeten. Laat hij zijn beste uniform aantrekken en zijn paradezwaard dragen. Als ik u was, zou ik zelf maar even gaan,” voegde hij er met een duistere glimlach aan toe.

De officier aarzelde even en snelde toen geheel van zijn stuk de kajuits-trap af.

Even later verscheen de kapitein met gefronste wenkbrauwen aan dek en zijn gezicht werd vuurrood van

kwaadheid toen hij de vaandrig, die hem al zoveel last had bezorgd, in de houding zag staan, met naast zich een jongetje dat er te vies uit zag om met een tang aan te pakken.

Voordat de verontwaardigde gezagvoerder een woord kon uitbrengen, sprak Boscowen. „Het doet me genoegen dat u gekomen bent, kapitein.” Hij maakte een diepe buiging voor de jongen. „Koninklijke Hoogheid,” hernam hij, „mag ik u kapitein Blake voorstellen van de *Dolfijn*, een van de meest befaamde schepen van de Britse marine?”

De kleine prins glimlachte en stak een groezelig handje uit. De kapitein keek eerst de jongen aan, daarna Boscowen en tenslotte weer het vreemde knaapje.

„Misschien mag ik zo vrij zijn u eraan te herinneren, kapitein,” begon Boscowen weer, „dat het de gewoonte is een buiging te maken als een prins van den bloede u zijn hand aanbiedt?”

„Grote goedheid,” riep de kapitein uit. Nu pas begon het tot hem door te dringen wat Boscowen hem probeerde duidelijk te maken. „Dus dit is...”

„Inderdaad,” antwoordde de vaandrig trots. „Dit is Zijne Koninklijke Hoogheid prins Louis van Spanje. Overeenkomstig de orders van de admiraliteit heeft hij zich aan boord van uw schip begeven, kapitein.”

De kapitein nam zijn hoofddekse af, propte het onder zijn linkerarm, pakte met zijn sterke, dikbehaarde hand de vingertoppen van de prins beet en boog zich er galant overheen, precies even vormelijk alsof hij een ontvangst op een van de Britse koninklijke paleizen meemaakte.

„Uwe Hoogheid is van harte welkom,” zei hij zacht.

„U mooi schip,” antwoordde de prins met een vriendelijke glimlach. „Mag ik in palo klimmen?” Hij wees naar de grote mast.

„Zoals Uwe Hoogheid verkiest,” antwoordde de kapitein, die rilde bij de gedachte aan het risico dat hij zou lopen als de prins uitvoering gaf aan dit kinderlijke voornemen. „Maar misschien wil Uwe Hoogheid eerst de hut zien die voor Uwe Hoogheid in gereedheid is gebracht?”

De prins kende onvoldoende Engels om te begrijpen wat de kapitein hem

voorstelde, maar toen deze een gebaar maakte in de richting van de kajuits-trap, begon hij te vermoeden waar het om ging.

„Gracias, capitán. Dank u wel. Mogen mevrouw Perkins en Pollie ook mee?”

De hele bemanning van de *Dolfijn* volgde het tafereel op eerbiedige afstand met de grootste belangstelling. Het was een zeldzaam gebeuren: de kapitein, die in naam des konings het hoogste gezag aan boord uitoefende, behandelde een klein kind met de allergrootste eerbied. Degenen die de prins een etmaal lang gezelschap hadden gehouden, werden er opeens weer aan herinnerd, welk een uitzonderlijke positie hun vriendje in de maatschappij innam. Toen mevrouw Perkins en Pollie bij de kapitein werden ontboden, maakten zij voor Zijne Hoogheid dan ook een onderdanige buiging en begroetten eerst daarna de gezagvoerder van het schip. Op diens verzoek volgden zij de prins naar beneden. De officier van de wacht diende hen als gids.

„Wel, wel, zo komt tenslotte toch nog alles op zijn pootjes terecht,” zei

Even later verscheen de kapitein met gefronste wenkbrauwen aan dek.



de kapitein tegen Boscowen, toen het gezelschap zich had teruggetrokken. „Wie had dat kunnen denken. Ik ben zeer benieuwd naar het rapport van uw sergeant. Als u tenminste niet op het standpunt staat dat ik daar niets mee te maken heb. Hoe oud zou die prins wel helemaal zijn? Een jaar of vier?”

„Dat neemt niet weg, kapitein, dat hij een zoon is van koning Carlos de Vierde van Spanje en dat hij tot de geëerde gasten van koning George van Engeland behoort.”

Dit bracht de kapitein de instructies in herinnering die hij had ontvangen voor de ontvangst die de prins aan boord van de *Dolfijn* behoorde ten deel te vallen. Hij liet een officier komen en deelde fluks enkele bevelen uit. De kanonnières werden ontboden en kregen opdracht eenentwintig saluutschoten af te vuren. De Spaanse vlag werd gehesen en de mariniers moesten in het geweer komen om een erewacht te vormen, voor het geval de prins deze wenste te inspecteren. Verder werd de bewaking van de hut van de hoge gast geregeld, er werd een adel-

borst aangewezen om als adjudant van de prins te dienen en er werd bij de scheepskleermaker een uniform voor de kleine Spanjaard besteld.

Terwijl deze bevelen werden uitgevoerd, nam de kapitein Boscowen bij de arm en wandelde enige tijd met hem heen en weer in de luwte van de brug. „Ik hoop dat u mijn optreden van vanmorgen vroeg wilt verontschuldigen, vaandrig. Ik neem aan dat u zich wel kunt voorstellen dat het een erge teleurstelling voor me was u te zien verschijnen zonder prins.”

„Dat begrijp ik volkomen, kapitein. Ik vermoed dat u er geen bezwaar tegen zult hebben, dat ik bij de eerste de beste gelegenheid weer aan wal ga?”

„Natuurlijk niet. Het is van het grootste belang dat het nieuws zo gauw mogelijk aan uw kolonel en aan de generale staf wordt overgebracht. Aangezien Aguilea in Franse handen is, ben ik voornemens naar Ganderia te zeilen. Daar ligt een Brits garnizoen en daar kunt u het schip verlaten. Ik zal opdracht geven om uw man-

schappen dezelfde verzorging te laten genieten als de leden van mijn bemanning. Wat een geluk dat het allemaal zo goed is afgelopen! Maar misschien wilt u nu eerst liever uw rapport laten uitbrengen? Na afloop zou ik u graag in mijn hut een glas wijn aanbieden.”

„Dat zal mij een grote eer zijn, kapitein,” antwoordde Boscowen.

Samen namen ze een tijdje de mariniers in ogenschouw, die zich in hun fraaie rode uniformen met blinkende knopen en helder witte gordels in het gelid opstelden, en daarna ging de kapitein naar beneden, terwijl de vaandrig sergeant Trott bij zich ontbood.

Een half uur later kwam soldaat Pilchard Olivier aan dek gezelschap houden. Ze hadden zich allebei heerlijk verfrist, hadden genoten van een overvloedige maaltijd en keken met welbehagen naar de machtige zeilen van de *Dolfijn* en de ingewikkelde tuigage, waarmee een groep matrozen voortdurend aan het werk was.

„Had jij ooit gedacht dat wij nog eens zeelui zouden worden aan boord

De soldaten stonden netjes in de houding toen de prins verscheen.



van zo'n mooi schip?" vroeg Pilchard.
„Nee," lachte Olivier. „Wat moet het een genot zijn met zo'n prachtig fregat de wereldzeeën te bevaren, hè, oom Pharao?"

„Och, dat lijkt ook weer mooier dan het is, vermoed ik. De officieren hebben natuurlijk wel een prettig leventje, maar voor de matrozen is het hard werken geblazen, geloof dat maar. Wat niet wegneemt dat er heel wat liefhebberij voor dit vak is. Maar wat mij aangaat, hoe eerder we weer aan wal kunnen gaan, des te liever zal het me zijn. Meneer en mevrouw Perkins blijven de prins gezelschap houden. Hij heeft hun, geloof ik, gevraagd of ze bij hem in dienst willen treden."

„Dat doen ze vast graag. Dan kan mevrouw Perkins hem nog een beetje meer verwennen! En wat gaat er met Flash gebeuren?"

„O, die gaat ook mee naar Engeland, hoor. En weet je wat ik nog meer heb gehoord? Jouw aanklacht is ingetrokken. De prins vindt het niet meer de moeite waard om erover te praten. En Boscowen heeft me verteld dat hij van zijn kant ook geen werk zal maken van het feit dat ik Don Diego heb laten ontsnappen. Ik had eigenlijk straf verdiend, want een schildwacht is tenslotte een schildwacht, maar ja..."

„Het was een fout, die iedereen had kunnen maken," zei Olivier grootmoedig.

Pilchard schudde het hoofd. „In ieder geval, er wil nu niemand kinderachtig zijn. We hadden bijvoorbeeld ook aan de vaandrig gerapporteerd dat we onze musketten en onze uitrusting waren kwijtgeraakt, en weet je wat hij antwoordde? Dat het hem niets kon schelen, zelfs al hadden we een hele batterij zwaar geschut verloren. Hoofdzak is dat de prins veilig aan boord is gekomen. De rest in niet zo belangrijk."

„Ik denk dat we de prins wel zullen missen," peinsde Olivier. „Ik vind het een alleraardigst kereltje. En hij is heel wat in zijn voordeel veranderd sinds ik hem voor de eerste keer zag in die tuin van het kasteel."

„Wat hij allemaal heeft doorgemaakt de laatste dagen, heeft hem als het ware gehard," antwoordde soldaat Pilchard. „De scherpe kantjes zijn om zo te zeggen bijgevlind. Wat een belevenis moet dit alles voor hem zijn geweest. Van nu af zal hij niets anders om zich heen zien dan het sjieke deel van de wereld, met alle onderdanigheid en gevele die bij een hof horen."

„Die arme prins," besloot Olivier. Een bevel van de officier van de wacht trok hun aandacht. De commandant van de mariniers marcheerde met stramme pas over het dek. De bemanning van de *Dolfijn*, die in groepjes verspreid had staan praten, in afwachting van het volgende bedrijf van het drama, keek zwijgend toe. De mariniers schouderden hun musketten. Pollie en mevrouw Perkins kwamen vlug de kajuitstrap op. De kapitein stond op de brug met Boscowen naast

zich. Ook sergeant Trott en meneer Perkins verkeerden in afwachting van de dingen die komen zouden.

„Dit is een grote dag voor de sergeant," zei Pilchard zacht.

Op dit ogenblik werd het eerste saluutschot afgevuurd. Precies vijf seconden later volgde een tweede, enzovoort, totdat eenentwintig keer een salvo over het water had gedreund.

Pollie had Pilchard en Olivier in de gaten gekregen en kwam zich bij hen voegen. Haar haar was gekamd en geborsteld, ze had zich lekker gewassen en haar kleren, die van de reis verschrikkelijk hadden geleden, had ze zo goed mogelijk weer in orde gebracht.

„Jullie moeten allebei op het achterdek komen," zei ze opgewonden. „De prins wil afscheid van jullie nemen."

„Is het echt waar?" vroeg Pilchard verwonderd.

„Ik heb het zelf van de kapitein gehoord."

„Denk eraan dat je salueert als je het achterdek op gaat, Olivier," waarschuwde Pilchard. „Dat hoort zo bij de marine. Daar mag lang niet iedereen komen, begrijp je? Nou, laten we dan maar gaan."

Op het achterdek aangekomen werden ze door Boscowen in het gelid opgesteld, samen met sergeant Trott. Pollie stond een eindje terzijde en ook meneer en mevrouw Perkins waren uitgenodigd. Ze hielden Flash aan de lijn.

De soldaten stonden netjes in de houding toen de prins verscheen. De kleine Spanjaard zag er van top tot teen verzorgd uit en stapte zelfverzekerd en waardig tussen de zeelieden en militairen door. Hij werd gevolgd door een jonge adelborst, die in zijn nieuwe functie van koninklijke adjudant van trots naast zijn schoenen liep. Hij droeg het rode kistje voor zich uit, dat de prins steeds zo zorgvuldig had bewaard. De mariniers presenteerden het geweer en er werd een saluut met de vlag uitgebracht.

Er werd geen woord gesproken. De enige geluiden die er waren te horen waren afkomstig van het schip, dat zachtjes de golven doorkliefte, voortgestuwd door een heerlijke bries, die nu en dan een katrol deed kraken of een touw langs het touwwerk deed schuren. Slechts het schip zelf en de handen van de matroos die aan het stuurwiel stond, waren in beweging. Daarna deed de jonge prins dapper een paar stappen naar voren. Hij begon op duidelijke toon te spreken, koos zijn woorden zorgvuldig uit en deed zijn uiterste best om zich door de moeilijke uitspraak niet in de war te laten brengen.

„Sergento Trott, soldaat Pilchard, Olivier en Pollie," zei hij. „Ik wil adios zeggen en jullie danken. Jullie mij gered uit handen van bandieten en Franse leger. Nu mij gebracht aan boord van mooi schip, zoals mijn vader bevolen. Ik zal koning George vertellen over jullie allemaal."

Sergeant Trott keek vaandrig Bos-

cowen aan, die hem bemoedigend toeknikte, schraapte zijn keel en zei: „Dat is zeer vriendelijk van Uwe Hoogheid."

De prins gaf de adelborst een teken en deze kwam met een vuurrode kleur dichterbij. Prins Louis nam het gouden sleuteltje dat hij nog steeds aan een kettinkje om zijn hals droeg, en opende het kistje.

„En dan nog iets," ging hij voort. „Dit kistje werd gegeven mij door mijn vader. Ik moet het brengen naar de koning van Engeland. Nu ik ga er iets anders mee doen. Ik wil Olivier toekennen een beloning."

Toen vaandrig Boscowen zag wat er in het kistje zat, kon hij niet nalaten een stap naar voren te doen en tegen de prins te zeggen: „Neemt u me niet kwalijk, Hoogheid, maar wanneer Zijne Majesteit uw vader u heeft gevraagd om dit mee te nemen naar Engeland..."

De prins legde hem met een handgebaar het zwijgen op. „Ik zal doen wat ik verkies," zei hij rustig.

„Maar, Hoogheid, Olivier is maar een tamboer."

De prins antwoordde kort en krachtig: „Hij is mijn beste vriend."

Boscowen salueerde stram en trad terug in het gelid. De prins gaf Olivier te verstaan dat hij dichterbij moest komen. De tamboer deed drie flinke stappen naar voren en ging in de houding staan. De prins nam het teken van de orde van het Gulden Vlies, dat schitterde van het goud en van de diamanten, uit het kistje en spelde het Olivier zorgvuldig op de borst. Daarna pakte hij de bijbehorende, brede sjerp en hing hem zijn vriend om de schouders.

„Vaarwel, Olivier," zei hij.

„Vaarwel, Hoogheid," antwoordde Olivier, en greep de hem toegestoken kinderhand met beide handen vast.

Het duizelde hem. Terwijl hij strak in de verte keek, stapte hij terug in het gelid.

Een uur later werden de soldaten en Pollie met een van de scheepssloepen aan wal gebracht. Er zaten acht zeelieden aan de riemen en er stond een adelborst aan de helmstok. Olivier had een zeildoeken zakje bij zich, dat hij van de kapitein van de *Dolfijn* had gekregen om de versierselen, behorende bij zijn nieuwe orde, in te bewaren. Hij beseftte heel goed dat het voor een tamboer geen pas gaf zulk een buitengewoon hoge onderscheiding te dragen. Maar het was een kostbaar souvenier, dat hij zijn hele leven lang met liefdevolle zorgen zou omringen — als herinnering aan een nobele, dappere, kleine prins.

EINDE

een YANKEE



aan het hof van
KONING ARTHUR



NAAR DE ROMAN VAN MARK TWAIN

Koning Arthur is samen met de Amerikaan Hank als boer verkleed op pad gegaan, maar komt in opstand tegen zijn eigen wetten, als hij belasting moet betalen...



OM KORT TE GAAN: WE KWAMEN IN EEN KLEIN STADJE, LONDEN GENAAMD, IN EEN SLAVENGEVANGENIS TERECHT.



BEDANKT VOOR JE HULP BIJ HET VECHTEN, HANK!

HET GING NIET SLECHT, MAAR WAAROM WE ALS SLAVEN VERKOCHT WORDEN BEGRIJP IK NIET.



WAAROM GELOOFDEN ZE NIET DAT IK DE KONING BEN?

OMDAT ZE NIET KONDEN GELOVEN DAT EEN ARM MAN DE WAARHEID SPREEKT. DAT IS DE WET... UW EIGEN WET, ARTHUR!



IK ZIE HET. JE HEBT ME AL EENS GEZEGD DAT KLEREN DE KONING NIET MAKEN, MAAR KLEREN MAKEN OOK NIET DE ARME MAN. WAAROM HERKENDEN ZE ME NIET?



OMDAT DAAREN. TEGEN DE KROON DE KONING MAAKT, NET ALS DE KETTING DE SLAAF.

NAAR BUITEN! ER IS EEN KLANT! DOE ALSOF JE HET NAAR JE ZIN HEBT, ANDERS...



DAT ZIJN ZE, ALLEMAAL TOPKWALITEIT! EN GOEDKOOP!

HM, JA, MAAR IK ZOEK IETS APARTS!



DAN MOET U DIE NEMEN, STERK ALS EEN OS... TIEN DUKATEN...

IK BEN MEER WAARD. TENSLOTTE BEN IK EEN KONING, ZIJ HET IN LOMPEN!



EN WAT DENKT U VAN HEM... UITZONDERLIJK GOED... ZELFDE PRIJS...



IK ZAL ER TOT MORGEN OVER DENKEN.

ZO ZIET U DAT HET LEVEN VAN ARME MENSEN WEINIG WAARDE HEFT!



DIT WAS EEN HARDE LES VOOR ME, MAAR IK WOU ZELF HET LEVEN VAN MIJN VOLK ERVAREN.

DENKT U DAT U GE-NOEG WEEET, KONING ARTHUR?



JA, GENOEG OM EEN ANDERE KONING ARTHUR TE WORDEN, DE SLECHTE WETTEN TE VERVANGEN DOOR NIEUWE EN MIJN VOLK VRIJHEID TE GEVEN!



EN IK VERZEKER JE DAT DEZE WETTEN RECHTVAARDIG ZULLEN ZIJN!



MOOI ZO. DAN MOETEN WE NU BEDENKEN HOE WE HIER-UIT KOMEN.

DAT MOET VOOR JOU ALS TOVENAAR NIET MOEILIK ZIJN!

EENS EVEN DENKEN.



WAT EEN TOEVAL... EEN VAN MIJN PADVINDERS! EVEN EEN SEINTJE GEVEN!



HEE, DAT IS ONZE LEIDER!



WAT IS DAT VOOR TOVENARIJ? JE SPREEKT TOT EEN KNAAP IN VOGEL-TAAL!

HIJ HEEFT DE BOODSCHAP. NU WEEET CLARENCE HET GAUW.



CLARENCE, EEN BELANGRIJK BE-RICHT! DE KONING EN HANK ZITTEN GEVANGEN IN LONDEN! WE MOE-TEN LANCELOT ZOEKEN!



BINNEN HET UUR SNELDE LANCELOT DE KONING TE HULP.

SIRE... MAJESTEIT... WAAR ZIJT GIJ?

HANK! HANK!

HEER LANCELOT... HIER!

BESTE CLARENCE, JE BENT DE SLIMSTE VAN ALLE PAD-VINDERS!



WE GINGEN TERUG NAAR CAMELOT. DE KONING HAD ZIJN LES GELEERD EN WERD EEN GOED VORST. IK VIEL IN SLAAP EN TOEN IK WAKKER WERD ZAT IK WEER IN DE WERKPLAATS IN CONNECTICUT!

EEN MERKWAARDIG EN BOEIEND VERHAAL, MENEER!

de legende van de Klokkenberg

OP EEN DAG KOMT EEN JONG FRANS MEISJE, JEANNE DELAGE, AAN IN HET ALPENDORP VERDORS...

O, WAT ZIET HET ER HIER LEUK UIT! IK GA METEEN MIJN KANS WAGEN!

JEANNE WIL PROBEREN EEN BAAN ALS SKILERARES TE KRIJGEN IN EEN VAN DE HOTELS.

ER WACHT EEN SLEE OP HAAR OM HAAR NAAR HOTEL MIRONNE TE BRENGEN, MAAR...

NEEMT U MIJN BAGAGE MAAR MEE. IK KOM LATER. IK GA EEN KIJKJE NEMEN OP HET WEDSTRIJD-TERREIN.

ZE NEEMT NU DEEL AAN DE JAARLIJKSE SKI-KAMPIOENSCHAPPEN. ALS ZE DIE WINT, MAAKT ZE EEN GOEDE KANS OP EEN DERGELIJKE BAAN.

TEGEN DE TIJD DAT ZE DAAR AANKOMT, WACHT HAAR ECHTER EEN VERRASSING.

DAT IS MIJN NEEF MICHEL! WAT DOET HIJ HIER?

JEANNE WEEET NIET WAT ZE ZIET. VOOR ZOVER ZIJ WEEET WERKT HIJ OP EEN REISBUREAU IN PARIJS...

EN ZO...

MICHEL! WAT EEN VERRASSING! HEB JE HET AL GEHOORD: IK DOE MEE AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN!

MAAR TOT JEANNES VERBAZING...

HET SPIJT ME, JUFFROUW! U VERGIST ZICH; IK KEN U NIET!

AL GAUW IS HIJ VERDWE-
NEN TUSSEN DE MENSEN.

IS ER IETS,
JUFFROU? KAN IK
HELPEN?

NEE, HET IS AL GOED.
IK HEB ME VERGIST,
DENK IK.

OP WEG NAAR
HET HOTEL...

HET KAN MICHEL NIET
GEWEEST ZIJN. SOMMIGE
MENSEN HEBBEN TEN-
SLOTTE EEN DUBBEL-
GANGER, EEN VREEMD
BEGIN VAN MIJN
VAKANTIE.

SPOEDIG IS DE VREEMDE ONTMOETING WEER
VERGETEN. HOTEL MIRONNE IS LUXUEUS EN
MENEER DUPONT, DE DIRECTEUR, BEGROET HAAR
PERSOONLIJK.

JUFFROU DELAGE, WELKOM IN ONS HOTEL.
UW KAMER IS AAN DE ACHTERZIJDE, MAAR
ZEER GERIEFLIJK. U DOET DUS MEE AAN
DE WED-
STRIJDEN?

JA,
MENEER.

WANNEER ZIJ HAAR KOFFERS UITPAKT, KOMT
IEMAND OVER HET BALKON HAAR KAMER BINNEN.

WAT! JIJ HIER?

HET IS ALLEMAAL ERG GEHEIMZIN-
NIG EN MICHEL LACHT ALLE VRAGEN
VAN JEANNE WEG.

DEZE KEER WAS ER
GEEN VERGISSING
MOGELIJK.

MICHEL! DUS JIJ WAS HET TOCH!
MAAR WAAROM DEED JE DAN ALS-
OF JE ME NIET KENDE?

TUT TUT, KALM AAN!
GUN ME EVEN DE TIJD OM
ALLES UIT TE LEGGEN!

IK WAS EVEN VERBAASD ALS
JIJ TOEN IK JE ZAG. IK HEB
HIER EEN UITERST GEHEIME
OPDRACHT. IK WIL NIET
DAT JIJ ER LAST MEE
KRIJGT.

HET SPIJT ME,
JEANNE. MEER KAN IK
JE NIET VERTELLEN.
ZORG JIJ NU MAAR
DAT JE WINT, DAN KUN
JE ZOVEEL BAAN-
TJES KRIJGEN ALS
JE WILT.

IK MOET NU NAAR DE KLOK-
KENBERG. IK ZIE JE NOG
WEL ALS IK TERUGKOM.
EN DENK ERAAN: JE
KENT ME NIET.

EN WEG IS HIJ. LATER VERMAAKT ZIJ
ZICH MET DE ANDERE GASTEN, MAAR ZIJ
MOET STEEDS AAN MICHEL DENKEN...

IK MOET ME CONCENTREREN
OP HET KAMPIOENSCHAP, MAAR
MICHEL IS NIET ZO MAAR VAN
MIJ AF!

PLOTSELING WORDT HET
DOODSTIL IN HET HOTEL.
HOOG OP DE HELLINGEN VAN
DE KLOKKENBERG, IN DE
RUINES VAN EEN OUD
KLOOSTER...

TERWIJL HET NAARGEESTIGE KLOKGELUI
DOOR HET DAL GALMT, STAART IEDEREEN
ONTZET NAAR BUITEN...

WAT IS DAT? WAAROM KIJKEN
JULLIE ALLEMAAL ZO
VERSCHRIKT?

ZIJ KAN NIET WETEN DAT HET KLOK-
GELUI TE MAKEN HEEFT MET HET
GEHEIM VAN MICHEL. EEN GEHEIM
DAT HAAR HET VERBLIJF IN VENDORS
NOG LANG ZAL DOEN HEUGEN.

Huckleberry Finns



avonturen

door Mark Twain



❀ van heinde en verre ❀



Reuzentankwagen

De grootste tankwagen, die ooit op spoorrails heeft gereden, is sinds korte tijd in Amerika in gebruik. Deze reusachtige kolos, die een lengte heeft van ruim dertig meter, is ontworpen en gebouwd door de firma General American Transportation in Chicago. Hij doet op het ogenblik dienst als een soort rijdend laboratorium; er worden allerlei proeven mee genomen en aan de hand van de uitslag daarvan zal beslist worden of er meer van deze reuzentankers zullen worden gebouwd. De foto toont de reus op een station in Chicago; om een goed idee te krijgen van zijn enorme maten is er een tankwagen van gangbare afmetingen naast geplaatst.

Bedtijd

Flamingo's maken altijd een wat verwaande en hooghartige indruk en deze groep probeert krampachtig zijn waardigheid te behouden ondanks het feit dat hij opgejaagd wordt door drie meisjes. Gelukkig gebeurt dat opjagen alleen maar voor eigen bestwil van de dieren, die gedurende de winter de nacht in een verwarmde stal moeten doorbrengen. Onze foto werd deze winter genomen in de Whipsnade-dierentuin in Londen, waar drie vrouwelijke oppassers de prachtige vogels naar hun stal brengen. Op hoge, ranke poten wippen de dieren voor hen uit, op weg naar bed.



Map en Moppie



DE MAN VAN STAAL







ARCHIE,
BLOKKEER
DE RIVIER!

WAT BEN JE
VAN PLAN,
TED?



ARCHIE GOOIT EEN MASSA TAKKEN VOOR DE
NADERENDE KANO'S.



DE VOLGENDE MORGEN...

WE
NADEREN DE
PLAATS WAAR
DE GOUDEN MAN-
NEN ZICH BE-
VINDEN.

DE BOL IS
NIET VER
WEG...

MOOI ZO.
IK VRAAG ME
AF WAAR DIE
VREEMDE BOL
INTUSSEN
UITHANGT.



ZETA AAN OMEGA!
HEBBEN DAL BEREIKT...
DALEN ER NU IN AF...

DE POTEN WORDEN INGE-
TROKKEN...



...EN ALS EEN ENORME VOETBAL
ROLT DE BOL HET DAL IN...



OP DAT OGENBLIK...

HET BOS IS WEG!
ALLES IS KAAI! WAT
IS HIER IN VREDES-
NAAM GEBEURD?!



wie puzzelt er mee?

Oplossingen van de puzzels uit het vorige nummer

Raadsel

Meeuw, leeuw, zeeuw, geeuw,
eeuw.

Visitekaartje

WINKELIER

Touwtrekken

1 — C; 2 — D; 3 — B; 4 — A.



Antwoorden Wereldquiz van bladzijde 22

- 1 Koraaldiertsjes
- 2 Hawaii
- 3 John Glenn en Joeri Gagarin
- 4 A. Voorrangsweg
B. Nadering voorrangsweg,
-kruising of -splitsing
C. Kruising met een weg die
geen voorrang heeft
- 5 Hunnebed
- 6 Varken
- 7 Kroon, rijksappel en scepter
- 8 Toyota Corona
- 9 Microscoop
- 10 1. Zweden
2. Nederland
3. België
4. Engeland
5. Japan
6. Verenigde Staten
7. Zwitserland

- 22 Vertrek van grote afmetingen
- 23 Rad
- 24 Uiting van vrolijkheid
- 25 Tegenspoed
- 26 Een klein beetje

- 27 Uit hop en gerst gebrouwen
drank
- 28 Edel metaal
- 29 Zure vloeistof
- 30 Teken, bewijs

- 31 Achtpotig dier
- 32 Rivier in Duitsland
- 33 Heel warm
- 34 Ovale, meestal
metalen tobbe
- 35 Lied
- 36 Eetgerei

STERPUZZEL

In deze puzzel moeten woordjes
van vier letters van buiten naar
binnen toe worden ingevuld; je
vindt de omschrijvingen hier-
onder. De letters, die in de cir-
keltjes komen te staan, vormen,
gelezen van 1 t/m 36, een wijze
raad, die je vooral in het verkeer
ter harte moet nemen.

- 1 Salaris
- 2 Iets dat men veroverd heeft
- 3 Grasachtige duinplant
- 4 Slaginstrument
- 5 Klooster, onder bestuur van
een abt (of abdis)
- 6 Voorwerp, waarin bloemen
worden gezet
- 7 Langwerpige peulvrucht
- 8 Romantisch volksverhaal uit
vroeger tijd
- 9 Rij- en trekdier
- 10 Vlijt
- 11 Vlug
- 12 Rustig, kalm
- 13 Kwaad
- 14 Dure zitplaats in de schouw-
burg
- 15 Zachtharig dierevel
- 16 Ronde peulvrucht
- 17 Nobel
- 18 Spaanse landvoogd
- 19 Uitgedorste korenaren
- 20 Voorwerpje, waarop garen is
gewonden
- 21 Plezier



WELK DIER IS DIT?

Verbind de punten van 1 tot
en met 64 door een lijn en je
hebt het gevraagde dier.



Alona Wildebrab



ALONA EN DE ANDERE MEISJES VOLGEN EEN CURSUS EERSTE HULP AAN DRENKELINGEN. MAAR ALONA VINDT DAT ZE DAAR AL GENOEG VAN WEET...



DIE MEDAILLE KAN HAAR WEINIG SCHELEN EN ALS JUFFROU FAIRFAX EVEN NIET KIJKT...



EVEN LATER WANDELT ALONA FLUITEND LANGS DE RIVIER...



OPEENS GEBEURT ER IETS...



ALONA ZIET HET GEVAAR EN DUKT METEEN IN HET WATER.



ZE ZWEMT NAAR HET KLEINE JONGETJE EN BRENGT HET AAN LAND.



TERWIJL DE MOEDER ANGSTIG TOEKIJKT, PAST ZE KUNSTMATIGE ADEMHALING TOE.



NA ENIGE TIJD ADEMT HET JONGETJE WEER NORMAAL...



DOORNAT RENT ALONA TERUG NAAR SCHOOL EN DAAR...



EVEN LATER BIJ DE DIRECTRICE...



MAAR DAN GAAT DE DEUR OPEN...



ALONA LEGT ALLES UIT...





Voor Nederland: Redactie en administratie: Nassauplein 3, Haarlem. Abonnementsprijs: 30 cent. Losse nummers: 40 cent.

Voor België adres: N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, Van Schoonbekestraat 36, Antwerpen. Prijs: 5 frank.

Bij betaling van abonnementsgeld: postrekening 682400 t.n.v. Sjors van de Rebellenclub, Haarlem. A.u.b. vermelden: abonnement per post of per bezorger.